

De kracht van de mens is de eenheid van man met vrouw

BeNeLux



Het zit allemaal anders
in elkaar dan je denkt.

Karel Van Tornhout

Inleiding

België behoort tot de rijke industrie landen van de wereld, maar zijn we dat, rijk ? De helft van ons inkomen moeten we aan de bron rechtstreeks afgeven en met de overschot betalen we nog eens 6% tot 21% BTW. Daar komen dan nog allerlei bijkomende accijnzen bij, invoerrechten en belastingen zoals wegebelaasting, grondbelasting, enz ... Van elke euro die een gemiddelde werkende Belg ontvangt houdt hij amper 30 cent over om effectief goederen of diensten aan te kopen. 70 cent komt rechtstreeks of onrechtstreeks in de handen van de politiciers terecht en nog hebben ze in Brussel niet genoeg. Elk jaar opnieuw dezelfde oude bekende van het gat in de begroting.

Mijn inziens is België een arm land met een ernstig financieel probleem.

Van het ogenblik dat er materiele, dus financiële, problemen zich voordoen en hardnekkig blijven voortbestaan is het leven niet prettig meer om te leven. Het geboorterecht van ieder, dat we allemaal het recht hebben om gelukkig te zijn, is hiermee dus ernstig geweld aangedaan. Financiële rust is een absolute noodzaak om van het leven te kunnen genieten.

Als het om liefde en/of geld gaat zijn we allemaal kannibalen. We vreten elkaar letterlijk op om maar aan de zo begeerde euro's te geraken. Niemand kan een ander nog recht in de ogen kijken. De euro's zijn belangrijk, de persoon heeft nul of generlei waarde.

Als ik van het standpunt uitga dat de mens van nature alles heeft meegekregen zijn geluk tijdens zijn leven te maken, en hij worstelt met materiele zorgen, moet er iets mis zijn.

België beschikt over de beste universiteiten ter wereld, over economen, beurs- en bankgoeroes en toch zijn ze niet in staat het financiële probleem in België op te lossen, onze beleidsmensen met advies bij te staan en van België een welvarend land te maken. Er is maar één verklaring voor en dat is dat de kennis onder de top dus niet aanwezig is. Moesten onze financiële experts over de juiste kennis beschikken zou het probleem al generaties geleden opgelost zijn geweest. De reden dat we het financieel moeilijk hebben is in theorie echter heel simpel, theoretisch natuurlijk. Maar als ik onze financiële experts hoor praten blijken ze echt niet te weten waar Abraham de mosterd vandaan heeft gehaald. Stel ik mij de vraag; “ben ik nu echt de enige die het door heeft ? Is iedereen dan echt zo blind ?” Zeven miljard mensen op deze planeet en niemand die het weet.

En hier gaat dus mijn boekje over maar vergis je niet, krijg je het voor elkaar mijn boekje tot het bittere einde te lezen, kan je het inzicht verwerven en de theoretisch kennis vatten, zal je begrijpen hoe ernstig het probleem wel is en dat we met ons allen nog niet bijna klaar zijn.

Aan de titel van het boekje kan je al wel raden welke richting het uit zal gaan. Maar lees rustig verder, je zal versteld staan van de kennis waarmee jij jezelf zult verrijken en laat je zeker niet afschrikken door de keiharde waarheid waarmee je geconfronteerd zult worden. Zoals in elk verhaal, op het einde komt het allemaal goed.

Ziek België

Het financiële probleem waar België mee worstelt is het symptoom van een ziekte. België is ziek, het is niet dat het maar een griepje heeft, nee, de ziekte waar België onder lijdt is op het niveau van kanker, en dan nog wel een ernstig uitgezaaide kanker. Het is zo ernstig uitgezaaid dat het 11 miljoen Belgen infecteert.

Je hoeft geen doctor te zijn om in te zien dat je niet de symptomen moet aanpakken maar de ziekte zelf. Een dokter zal misschien wel een medicijn voorschrijven om de symptomen wat dragelijker te maken, maar ze zullen pas echt verdwijnen als je genezen bent.

En hier komt het antwoord op de vraag van één miljoen euro ...

De ziekte waar België onder lijdt en waarvan ons financiële probleem een rechtstreeks gevolg van is, is een dubbele Noord-Zuidbreuk en daarbovenop nog eens een Oost-Westbreuk. Het komt er dus op neer dat wij Belgen allemaal met een been in ons lichaam rondlopen dat horizontaal op twee plaatsen gebroken is en verticaal nog eens gesplitst is ook nog.

De eerste Noord-Zuidbreuk is in België zelf, namelijk Vlaanderen en Wallonië. De tweede Noord-Zuidbreuk is als land in zijn totaliteit, België, met ons Noorden en dat is Nederland. België en Nederland vormen samen het westen van onze Benelux en samen hebben we een Oost-Westbreuk met het Groothertogdom Luxemburg.

Ook een Oost-Westbreuk is een rechtstreeks gevolg van een Noord-Zuidbreuk en ik zal mij dan ook beperken tot enkel de Noord-Zuidbreuk. Verder in dit boekje zal ik kort ingaan op de Oost-Westbreuk.

In theorie is dit dus de oplossing, verbind het Noorden met het Zuiden en de financiële problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon, klaar is Kees.

Op zich blijkbaar een vrij onschuldig iets in onze samenleving waar de gemiddelde Belg niet van wakker ligt, uitgezonderd mogelijk zij die rond de taalgrens wonen, maar als je de essentie kunt vatten wat een Noord-Zuidbreuk werkelijk is, zal je snappen hoe levensbedreigend deze ‘ziekte’ werkelijk is en hoe dit automatisch tot een Oost-Westbreuk leidt en de financiële slagkracht vernietigt.

Hier zijn vier argumenten om u te overtuigen dat we heel dringen werk moeten maken om ons Noorden en Zuiden met elkaar als vriendjes te doen samen leven.

België en Nederland zijn ontstaan door een Noord-Zuid breuk. Het had nooit mogen gebeuren, we zouden nu een land zijn geweest met twee werelddhavens, Antwerpen en Rotterdam. Vertaald naar de consumptie tijd van vandaag hadden we de zeepoort voor Europa kunnen zijn geweest. Werk voor iedereen in opslag, distributie en logistiek. Jammer genoeg hebben onze voorouders anders beslist.

Ook **Amerika** heeft zijn Noord-Zuidoorlog gekend en precies voor dezelfde reden als wij. De oorlog is daar anders uitgedraaid. De unie heeft gewonnen, Noord en Zuid hebben zich verenigt en het resultaat daarvan is dat ze de machtigste staat van de wereld zijn geworden.

Na een lang oorlogsverleden werden **Noord- en Zuid Vietnam** verenigd in 1973. Sindsdien is de economie in Vietnam indrukwekkend gegroeid en het heeft zich enkele jaren geleden geplaatst als een belangrijke speler op het vlak van wereldeconomie. Vietnam is geen arm land meer en dit alles hebben ze gerealiseerd in slechts één generatie. Het is een beetje klein China geworden.

Dit zijn drie argumenten om aan te tonen wat de gevolgen zijn als je Noord en Zuid met elkaar verenigt. Ook het tegenovergestelde is in onze wereld terug te

vinden als het ernstig mis is met de Noord-Zuidrelatie van een land, kijk maar naar **Korea**, de hele wereld leeft in angst.

Tot slot nog een vijfde argument en dat is het Verenigd Koninkrijk maar dit zal ik verder verklaren in het volgende hoofdstuk.

Tot dusver, weinig interessante informatie, zou je denken. Wat hebben wij burgers daarmee te maken ? Het is een politieke aangelegenheid. Uiteindelijk heb je waarschijnlijk dit boekje aangeschaft met de bedoeling informatie te verschaffen, jouw persoonlijke levenskwaliteit te verbeteren en daar heb je gelijk in. Je wil er zelf iets aan doen en niet afhankelijk zijn van wat er in Brussel allemaal beslist wordt. Gelukkig is de politiek niet in de positie iets aan ons Noord-Zuidprobleem te veranderen zolang wij als bevolking daar niet klaar voor zijn. Wie er ook het beleid voert van een land, in welke vorm dan ook, is de spiegel van de gemiddelde mentaliteit van die samenleving. Laat me dit verduidelijken met een voorbeeld.

Stel nu dat ik een emmer vuil water heb. Bijvoorbeeld, nadat ik de vloer gedweild heb. Ik heb mijn dweil in de emmer uitgewrongen met als resultaat, een emmer vies vuil water. Neem ik nu een glas en schep ik er water mee uit die emmer dan zit er in dat glas vies vuil water. Logisch natuurlijk want ik haal het water uit die emmer. Nu, België is de emmer, wij Belgen het water dat erin zit en de politiek het water in het glas. Wil ik nu dat er zuiver drinkbaar water in het glas zit dan zal ik de hele emmer moeten zuiveren. Wil ik nu dat er een generatie politiciers opstaat die een welgemeend hart hebben voor België, over de kennis en de wil beschikken om van ons land een welvarende staat te maken zal ik de gemiddelde mentaliteit van ons land moeten aanpakken. Dit is nu de bedoeling van dit boekje, de gemiddelde Belg wakker schudden.

Als ik praat over een 'Noord-Zuidbreuk' moet ik daar drie zaken bij vertellen :

- Wat IS een Noord-Zuidbreuk ?
- Hoe oud is het ?
- Wie heeft het gecreëerd ?

Hoe oud is onze Noord-Zuidbreuk ?

Tot zover ik een bewijs kan vinden is onze Noord-Zuidbreuk al minstens 650 jaar oud. Het bewijs dat ik gevonden heb staat in Antwerpen, het is 123 meter hoog en heet: 'Onze-Lieve-Vrouwekathedraal'. Als je de kathedraal bezoekt kan je daar een gratis brochure meenemen, de allereerste lijn van deze brochure vermeld : "De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal siert al 500 jaar het panorama van de stad Antwerpen." Aan deze kathedraal hebben ze zowat 150 jaar gebouwd dus kom ik uit op 650 jaar.

Waarom ik dit als een bewijs zie zal ik later in dit boekje verduidelijken.

Eerst een stukje geschiedenis.

Laten we terug gaan in de tijd toen wij de 17 provinciën van de lage landen waren. Deze 17 provinciën waren eigendom van de adel. Graven, hertogen groothertogen en zelfs bisschoppen, zij het niet zo dat deze provinciën een zootje ongeregeld waren. Wat was nu het probleem ?

De adel zoekt natuurlijk zijn/haar bruidspartner in de adellijke kringen. Komt een gravin zonder graaf te staan, door scheiding of sterfte, stapt deze dame in haar koets en gaat ze op zoek naar een nieuwe bruidspartner. Vind zij haar ware in, bijvoorbeeld Oostenrijk, dan wordt haar provincie eigendom van Oostenrijk. Besluit ze na jaren huwelijk, toch maar eens van graaf te veranderen en huwt ze iemand aan het Spaanse hof, komt die provincie dan weer in Spaanse handen terecht.

Moeten de burgers in haar provincie eerst leven volgens de wetten en belastingen betalen aan Oostenrijk, als mevrouw besluit van bruidspartner te veranderen moeten ze dan weer leven volgens de Spaanse wetgeving.

In 1548 vonden ze dat dit zo niet langer meer kon en middels het Verdrag van Augsburg werden de 17 provinciën tot een staatskundige eenheid beschouwd.

De provincies behoorden nu tot de eenheid en het eigendomsrecht kon niet meer door huwelijk veranderen.

In 1548 zijn we dan voor de eerste keer een eenheid geweest.

Jammer genoeg hielden de zeven Noordelijk provinciën daar een andere mening op na en in 1581 scheiden de Noordelijke Nederlanden van de Zuidelijke Nederlanden, middels de acte van Verlatinghe, en richtten zij de “Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden” op.

En hier kennen wij dan onze eerste Noord-Zuidbreuk.

In het begin ging het zeer welvarend met de Nederlanden, er was toen sprake van ‘De Gouden Eeuw’ Deze gouden eeuw was tijdens de jaren 16xx, de 17^{de} eeuw dus. Kort nadat de ‘Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden’ was opgericht in 1581.

Tijdens deze eeuw hebben de Nederlanden hun rijkdom opgebouwd door handel te drijven met India met hun ‘Verenigde Oost-Indische Compagnie’. Natuurlijk bleef dit succes niet onopgemerkt in de omringende landen en al gauw verschenen er kapers op de kust. De belangrijkste kaper was Engeland. Vermits de Nederlanden afstand hadden gedaan van hun Zuiden, het huidige België, konden ze ook geen gebruik maken van de eigenschappen die het Zuiden vertegenwoordigt. Eén van de belangrijkste eigenschappen van het zuiden is de fysieke kracht. (Dit zal later in het boekje duidelijk worden)

Engeland daarentegen had zijn Noorden en Zuiden wél met elkaar verbonden. Engeland, met inbegrip van Wales, hebben samen met Schotland in 1707 Groot-Brittannië opgericht. Zij konden dus wel gebruik maken van de eigenschappen van het Zuiden, de fysieke kracht. In de loop van de volgende eeuw verliezen de Nederlanden hun hele verworvenheid aan Groot-Brittannië met inbegrip van hun nederzetting in ‘Kaap De Goede Hoop’ waardoor Zuid Afrika nu Engels spreekt omdat ze niet opgewassen waren tegen de militaire kracht van hun

tegenstander die hun verworvenheden kwam afnemen. Uiteindelijk ging de ‘Verenigde Oost-Indische Compagnie’ in 1799 failliet.

Niet alleen in het Oosten verloren ze al hun verworvenheden aan de Engelsen maar ook in het Westen. ‘Nieuw Amsterdam’ hebben de Nederlanders aan de Engelsen verloren die er ‘New York’ van gemaakt hebben. Hadden de Nederlanders zich niet van hun Zuiden afgescheiden zou de wereldkaart er nu geheel anders hebben uitgezien. Misschien zouden de Verenigde Staten nu Nederlands gesproken hebben.

Groot-Brittannië had dus Noord en Zuid met elkaar verbonden maar ze zijn nog een stapje verder gegaan, Ook Oost en West hebben ze met elkaar verbonden. In 1801 is Ierland er bij gekomen en werd ‘Groot-Brittannië’ het ‘Verenigd Koninkrijk’ Van toen af begon ‘The British Empire’ pas echt vorm te krijgen. Zoals aangehaald in het vorige hoofdstuk gebruik ik graag ‘Het Verenigd Koninkrijk’ als voorbeeld om aan te tonen wat de resultaten zijn als je Noord en Zuid met elkaar verbind maar ook Oost en West.

Zoals elk rijk in onze wereldgeschiedenis kwam er ook een einde aan het Britse rijk. De reden hiervoor is, dat elke bevolkingsgroep die zichzelf een belangrijke machtspositie verworven heeft, plotseling de mening is aangedaan dat zij over het Goddelijke recht beschikken over andere te mogen heersen. Gelukkig is dat niet zo en een dergelijke mentaliteit is voor een dergelijk rijk zelfmoord op lange termijn. Ook de Verenigde staten krijgen nu van het zelfde laken een broek.

Deze Noord-Zuidbreuk, met onze Noordelijke en Zuidelijke provinciën, heeft 267 jaar stand gehouden tot er in 1815 er op politiek vlak een kans gecreëerd was dat de Nederlanden in de mogelijkheid stelden om hun Zuiden terug de hand te rijken. Blijkbaar hadden ze begrepen dat ze maar beter kunnen samen gaan. Het hele ‘Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden’ experiment was op een totaal falen uitgedraaid.

In 1815 werd er beslist dat onze 17 provinciën opnieuw een eenheid zouden vormen en zodoende werden we: Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Maar

hier zaten we met een probleem. Als we een eenheid zijn, wie zal er dan het centrale beleid uitmaken ? Erg logisch natuurlijk in adellijke kringen, de hoogste in rang en dat is een koning. Jammer genoeg was er maar één koning en dat was; ‘Willem van Oranje’. De nieuw opgerichte eenheid, Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, zouden dus onder het bestuur terecht komen van Willem Van Oranje. Dat vonden de 10 zuidelijke provinciën helemaal geen prettig idee om onder het beleid terecht te komen van het Noorden. Precies dezelfde reden als in Amerika. De Zuidelijke staten wilden niet onder het Noordelijke bewind terecht komen.

In 1830 werd België en Nederland dan officieel opgericht zoals we het nu kennen en dus kwam onze tweede Noord-Zuidbreuk tot stand maar deze keer waren wij het die de scheiding aanvroegen. In 1581 was het Nederland.

Jammer genoeg was het deze keer niet alleen onze tweede Noord-Zuidbreuk, daarbovenop kwam onze Oost-Westbreuk met het ‘Groothertogdom Luxemburg’ dat een derde land werd. Vandaag spreken we nog steeds van de Benelux landen alsof we nog steeds samen horen. De Nederlanden hebben 267 jaar nodig gehad hun fout in te zien en tot slot over de bereidheid beschikten opnieuw samen te gaan met hun Zuiden. Misschien heeft België ook 267 jaar nodig, nadat ze er een vreselijk zootje van gemaakt hebben, om ook over de bereidheid te beschikken opnieuw de handen de schudden met hun Noorden. Mogelijk dan ergens rond 2100 misschien ?

Of mijn verhaal geschiedkundig helemaal correct is doet niet terzake. Natuurlijk zullen historica er keizer Karel en Napoleon bij betrekken maar zoals ik voorgaand reeds heb uitgelegd zijn de mensen die het beleid uitmaken slechts de spiegel van een bevolking en voeren zij enkel uit wat de gemiddelde of overheersende mentaliteit van die bevolking is. Zijn de leden van de maatschappij zodanig uit elkaar gegroeid dat een Noord-Zuidbreuk onvermijdelijk is, zal er een politiek klimaat groeien die dat vonnis zal voltrekken. Het vervelende met tijd is, het heeft tijd. Het kan makkelijk een hele generatie duren alvorens alle pionnen hun plaats hebben ingenomen om een bepaalde gebeurtenis uit te voeren. Om een

voorbeeld te noemen, WO I en WO II hebben minsten 500 jaar van voorbereiding nodig gehad. Hitler en zijn kornuiten waren slecht pionnen die de taak uitvoerden. Deze twee wereldoorlogen hingen al minsten 500 jaar in de lucht. Maar dit is stof voor een ander boekje.

Wat er zich in onze geschiedenis heeft afgespeeld en wie de hoofdpersonages waren is niet belangrijk. Het is niet de doelstelling van dit boekje geschiedkundig correct te zijn. Belangrijk in mijn boekje is de rode draad in ons verleden, we zijn tweemaal gehuwd en tweemaal gescheiden. Het Vlaams-Waals probleem heeft dus al een eeuwenlange voorgeschiedenis.

Zowat 200 jaar geleden stonden politiekertjes met hun vuisten naar het Noorden te zwaaien en te roepen : “Wij willen onafhankelijk zijn.” “Dat is goed”, werd er gezegd, “wees maar onafhankelijk” en zo is België en Nederland ontstaan. Nu, zowat 200 jaar later staan diezelfde politiekertjes met hun vuisten naar het Zuiden te zwaaien, Wallonië dus, te roepen : “Wij willen onafhankelijk zijn.”

Wat is er veranderd in pakweg 200 jaar ? Niets, het enige wat er veranderd is, is dat deze politiekertjes zich 180° gedraaid hebben. Door te scheiden van ons Noorden is het probleem niet opgelost. Integendeel, het is terug gekomen, ten eerste en ten tweede, het is erger geworden. Vóór onze scheiding was Nederlands de voertaal van het hoge Friese Noorden tot aan de huidige Franse grens. Nu, zitten we zelfs met een taal probleem.

Een erg ontmoedigende gedachte te weten dat ons financieel probleem, wat het rechtstreekse gevolg is van ons Noord-Zuidprobleem, al minstens dateert sinds onze eerste scheiding in 1581. Wat al vele eeuwen lang mis gaat los je niet op in een paar generaties. Desalniettemin is er hoop, we zijn met ons allen al decennia bezig te groeien naar een derde huwelijk. Of ik daar gelijk in heb en hoe deze nieuwe eenheid eruit zal zien, zal enkel de tijd uitmaken. Als je dit boekje eenmaal hebt uitgelezen zal je leren dat we onbewust naar eenmaking aan het groeien zijn. De natuur streeft nu eenmaal naar evenwicht.

Wat is een Noord-Zuidbreuk ?

Tot dusver ging het allemaal over geografische liggingen en hun relatie namelijk, Noord en Zuid. Als individu is deze informatie voor jou mogelijk interessant maar niet erg bruikbaar de kwaliteit van jouw leven te verbeteren. Hier moet meer informatie komen die rechtstreeks voor jou van toepassing is en die voor jou bruikbaar is je leven te bouwen zoals jij het hebben wil. Namelijk, wat is Noord en wat is Zuid ?

Hier komt dan het antwoord op de tweede vraag van één miljoen euro ...

Het Noorden is de vrouw en het Zuiden is de man. De Noord-Zuidbreuk is de scheiding van de geslachten of beter, de koude oorlog tussen mannen en vrouwen. In de Engelse taal noemen ze dat de 'Gender War'.

Als ik over de koude oorlog tussen de geslachten praat voelt iedereen wat ik bedoel maar geen mens die het onder woorden kan brengen, of nog minder, inziet hoe catastrofaal dit is ons geluk te maken en hoe het als een donkere schaduw onze levens verduisterd.

Doe even een kleine rondvraag onder je kennissen en vrienden en vraag waar ze het liefste op vakantie zouden willen gaan. Vrouwen willen allemaal de zon opzoeken in het Zuiden en als de man eerlijk is en zijn mening niet laat beïnvloeden door zijn vrouw dan willen de meeste mannen naar het Noorden op vakantie. Ongelijknamige polen trekken elkaar aan, het Noorden verlangt naar het Zuiden en het Zuiden verlangt naar het Noorden.

Het Noorden is de vrouw en het Zuiden is de man. Het Oosten daarentegen is de moeder en het Westen de vader. Je begint als man of vrouw en later in je leven

wordt je moeder of vader. Als je een Noord-Zuidbreuk hebt, creëer je automatisch in de toekomst een Oost-Westbreuk.

De kracht van de mens is de eenheid van man met vrouw, haal ze uit elkaar en ze worden machteloze wezentjes. Als een handjevol mensen er een koude oorlog tussen de geslachten op na houdt zal dit de gemeenschap niet erg beïnvloeden. Maar als die hele gemeenschap er een dergelijke mentaliteit op na houdt vertaalt zich dat in een Noord-Zuidbreuk van dat land.

Als er in België een paar auto's rondrijden zullen onze longen daar weinig of geen hinder van ondervinden. Maar zijn dat er vijf miljoen, zoals dat nu het geval is, hebben we met ons allen een ernstig gezondheidsprobleem.

Dat de kracht van de mens de eenheid is van man met vrouw is niet zo moeilijk te begrijpen. De natuur heeft ons elks de helft van het gereedschappen koffertje meegegeven. Zo heeft de man de naald gekregen en de vrouw het garen. Als we een eenheid vormen kunnen we kleding maken. Simpel toch ?

Toen de mens op de ontwerptafel van de natuur lag heeft de natuur een keuze moeten maken, namelijk, je kan niet over een tweeslachtig lichaam beschikken, zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorgaan en jezelf voortplanten. Wij mensen zijn hardleerse wezens en hebben heel veel tijd nodig onze cyclus van evolutie te doorlopen. Zijn we tweeslachtige wezens en planten we onszelf voort dan maken we steeds een kopij van onszelf. Na generaties zijn we zo zwak geworden dat ons menselijk ras uitsterft vóór dat we de kans hebben gehad onszelf waar te maken. Kijk maar wat incest doet. Het effect is pas merkbaar bij de kinderen van de kinderen. De genen moeten gewisseld worden om een sterk ras te creëren.

De grote fout die we allen maken is dat we naar ons lichaam in de spiegel kijken en hieruit besluiten dat we, of een jongetje, of een meisje zijn. Niets is echter minder waar. Lichamelijk wel natuurlijk maar wat betreft de eigenschappen waarover we beschikken zijn we beiden, man én vrouw.

Ook al heb ik een mannelijk lichaam, als man kan ik gebruik maken van vrouwelijke eigenschappen en zo kan een vrouw dus ook gebruik maken van mannelijke eigenschappen. Jammer genoeg, slechts tot een bepaalde hoogte.

Onze wereld kent een boomgrens. Voorbij die boomgrens laten de milieumomstandigheden het groeien van bomen niet meer toe. Deze grens is niet overal hetzelfde op onze aarde. In onze Europese Alpen ligt die grens rond de 2.000 meter. Boven deze 2.000 meter kunnen bomen niet meer groeien. Hoe dat komt moet je maar aan onze botanisten vragen.

Precies hetzelfde is het gestel met het gebruik maken van de eigenschappen van het tegenovergesteld geslacht. Mannen kunnen gebruik maken van vrouwelijke eigenschappen tot op een bepaald niveau en andersom. Ook al kunnen we gebruik maken van elkaars eigenschappen, we kunnen elkaar nooit 100% evenaren. Logisch natuurlijk, we hebben daar niet het nodige lichaam voor gekregen. Mannen kunnen geen kinderen baren en vrouwen kunnen geen kinderen verwekken. Voor een kind kan een mama nooit een papa vervangen en een papa nooit de mama en kinderen hebben beiden nodig.

Desalniettemin is deze beperking voldoende om ons persoonlijk geluk te maken en stelt het ons in staat onafhankelijk te zijn van elkaar. Technisch gesproken betekend dit dat we tegen elkaar kunnen zeggen :

“Ik heb jou niet nodig, jij bent in mijn leven omdat ik dat wil.”

Als we elkaar niet meer nodig hebben kunnen we over liefde praten. Jammer genoeg zitten we hier met een klein probleem, namelijk :

“Waar je tegen vecht, kan je niet gebruiken je geluk te maken.”

Als je tegen elkaars schenen stamp, stamp je ook tegen de schenen van elkaars eigenschappen. Als je een probleem hebt met het tegenovergestelde geslacht

kan je zijn/haar eigenschappen niet aanwenden je geluk te maken en dat is nu precies de catastrofale werking van de koude oorlog tussen de geslachten. Man en vrouw worden machteloze wezens en dat was nu uitgerekend de doelstelling van hen die deze situatie gecreëerd hebben. De aloude theorie; verdeel en heers. Onze voorouders zijn er allemaal onbewust ingelopen en hebben deze mentaliteit, generatie na generatie aan elkaar doorgegeven, van moeder naar dochter, van vader op zoon en tot op de dag van heden blijven wij, de kinderen van de kinderen van de kinderen, onwetend volharden in het kwade. Hoog tijd dat ik met u mijn kennis deel.

Vrouwelijke en mannelijke eigenschappen.

Alvorens verder te gaan u te vertellen wie de koude oorlog tussen de geslachten gecreëerd heeft, moet ik u er eerst van overtuigen waarom het zo belangrijk is gebruik te kunnen maken van elkaars eigenschappen ons geluk te maken. Of met andere woorden, dat de kracht van de mens de eenheid van man met vrouw is. Zij die ons uit elkaar gehaald hebben bezaten deze kennis en hebben die gebruikt om van ons machteloze wezentjes te maken en zo op die manier de macht konden grijpen. Verdeel en heers.

In het vorige hoofdstuk had ik u verteld dat, toen de mens op de ontwerptafel van de natuur lag, de natuur een keuze heeft moeten maken. Het mannelijke en vrouwelijke lichaam dienden gescheiden te worden. Of dat nu waar is of niet is niet belangrijk. Ik pretendeer niet te weten hoe het allemaal begonnen is. Wat ik vast stel is dat er twee geslachten zijn die elk hun typisch lichaam en eigenschappen hebben. Ik gebruik dit zelf verzonnen verhaaltje als methode u duidelijk te maken hoe de vork in de steel zit.

“Dat is goed, heeft de natuur gezegd, als ik niet anders kan dan zal het zo gebeuren. Desalniettemin, als ik aan de ene een eigenschap geef, geef ik aan de andere ook een eigenschap, die weliswaar anders is, maar in gewicht evenwaardig. Als ik beiden op de balans leg, dient deze perfect op nul te staan. Dat ze maar zien dat ze met elkaar overeen komen.” Hup, en wij mochten vertrekken.

De eerste verdeling

De man heeft de creativiteit gekregen.

Ik ben mij ervan bewust dat er een grote groep mensen bestaat die de creativiteit aan de vrouw toeschrijven. Gelukkig mag ik dat met klem tegenspreken. Als creativiteit een vrouwelijke eigenschap zou zijn, hoe komt het dan dat alle groten der aarde in de kunst mannen waren ? In de muziek, schilderkunst, literaire kunst, beeldende kunst ... Kent u creatievere beroepen dan kunst ? Moest creativiteit een vrouwelijke eigenschap zijn zouden het allemaal vrouwen zijn geweest. De meeste architecten zijn allemaal mannen.

Creativiteit is een mannelijke eigenschap maar wat staat daar tegenover dat typisch vrouwelijk is en evenveel in gewicht zodat de balans op nul staat ?

De vruchtbaarheid !

De vruchtbaarheid is een typisch vrouwelijke eigenschap die de creativiteit nodig heeft om te kunnen groeien. Elke vrouw zegt in haar hart tegen haar man;

“Geeft het aan mij, ik zal het laten groeien.”

Alles in het leven is onderworpen aan groei. Om iets te laten groeien is vruchtbaarheid nodig. Zou je nog van verschieten hoe ver dit groeien zich strekt.

Als je een eigen zaak begint is deze onderworpen aan creativiteit en groei. Immers, je hebt de nodige fantasie nodig je producten aan je klanten aan te bieden, je onderneming en jezelf te verkopen, slogans te verzinnen, activiteiten te organiseren, nieuwe producten te ontwikkelen en wat er al niet nodig is van je zaak

een succes verhaal te maken. Maar, ook al ben je een fantasierijk persoon dit alles te verzinnen, je staat nergens als je niet over de vruchtbaarheid beschikt. Immers, de bedoeling is dat je onderneming groeit. Je begint als een klein handelaartje of ambachtspersoon en over jaren bouw jij je zaak tot een ernstige business waar je hele gezin rijkelijk van kan leven.

Ben je een carrière persoontje is het de bedoeling dat je carrière groeit en dat je steeds hoger de maatschappelijke ladder beklimt.

Ook als je iets nieuws wil leren ben je aan het groeien. Heb je problemen met leren, kijk dan maar eens naar het vrouwelijke in je leven. Er schort iets met je vruchtbaarheid.

Als je een eigen huis gaat bouwen begint dit met een plan. Eerst is er het idee, of de creativiteit en vervolgens begint het bouwproces of groeiproces tot het uiteindelijk helemaal klaar is en je erin kan wonen.

Wat je ook onderneemt in het leven, alles is onderworpen aan creativiteit en groei en om iets te laten groeien is vruchtbaarheid nodig. Een proces dat je hele leven continu doorgaat.

Tot dusver twee eigenschappen die je nodig hebt je geluk te maken, creativiteit en vruchtbaarheid. Het ene een typisch mannelijke eigenschap, het andere een typisch vrouwelijke eigenschap. Twee eigenschappen waar je geen gebruik van kan maken, jouw geluk te maken, als je in een toestand van koude oorlog leeft met elkaar. Immers, waar je tegen aan het vechten bent kan je niet gebruiken jouw geluk te maken. Of je kan maar niet op ideeën komen of je zit er vol van en het werkt maar van geen meter, of met andere woorden, het wil niet groeien.

Het is niet mijn bedoeling een autobiografisch werk af te leveren. Iedereen kan een boek over zijn leven schrijven, de vraag is, wie is er aan geïnteresseerd? In het belang van dit boekje, u van de noodzaak te overtuigen dat mannen en vrouwen maar beter dikke vriendjes kunnen worden, moet ik een uitzondering maken.

Als creatieveling heb ik tijdens mijn leven al veel ondernomen, echter, wat ik ook ondernam, alles bloeide dood. Ik ben, zoals dat heet, een man van 12 stielen en dertien ongelukken. Telkens ik met iets nieuw afkwam zei iedereen die mij kenden, deze keer ga je het echt maken, dit is een geweldig project waar je succes mee zal oogstte. Jammer genoeg, enkele jaren later schoot er niets meer van over. Vermits ik iemand ben die niet kan stil zitten was ik aan iets anders begonnen maar ook dat bloeide dood. Na de teleurstelling van het falen overwonnen te hebben begon ik dan maar weer opnieuw aan wat anders, opnieuw geloven dat het deze keer wel zal lukken. Pas ergens in mijn veertigere jaren zag ik wat de oorzaak was van mijn falen, telkens en telkens opnieuw.

Alles werk als een zaadje. Een zaadje heeft voldoende voedingsstoffen in zich om te kiemen. Er komt een klein blaadje aan en vervolgens kleine worteltjes die op zoek gaan naar een vruchtbare bodem om daar de voedingsstoffen uit te halen zodat het verder kan groeien tot de boom, plant of struik dat het bedoelt is te worden. En daar loopt het dus allemaal mis met mij, die vruchtbare bodem is er niet en mijn zaadje sterft de hongerdood. Mijn mannelijke eigenschap, de creativiteit, is aanwezig, mijn fantasie, mijn idee is het zaadje dat wil groeien. Wil het nu lukken dat de vruchtbaarheid mij in de steek laat. Of beter gezegd de vrouw. Als kleine troost zag ik, dat ik in mijn familie, niet de enige ben met dit probleem. Ik was uitgerekend geboren in een familie met deze destructieve rode draad.

Mijn grootmoeder is gestorven aan baarmoederkanker. Mijn moeder haar baarmoeder is verwijderd toe ik elf was. Mijn zuster haar baarmoeder is verwijderd toen ze veertig was, ze is een jaar ouder dan ik. De moeder van mijn kinderen heeft zwangerschapsvergiftiging gecreëerd toe ze in verwachting was van onze eerste zoon. Ze heeft letterlijk mijn creatie willen vergiftigen. Onze eerste zoon heeft het niet overleefd, drie maanden na zijn geboorte stierf hij de wiegendood. Zij heeft de perfecte moord gepleegd. De twee kinderen die daarna geboren werden heeft ze mentaal vergiftigt door van mij een verschrikkelijk slecht iemand te maken waardoor ik de liefde van mijn kinderen verloren ben.

Zijn er nog belangrijkere vrouwen in een man zijn leven dan de moeders, de zusters en de dochters ? Deze lijst stopt jammer genoeg niet. Alle vrouwen die iets van belang hebben gehad in mijn leven na mijn scheiding, waren allemaal vrouwen zonder baarmoeder. Telkens ik contact had met een nieuwe vrouw in mijn leven had ik steeds de neiging haar te vragen : “Leg jij elke maand nog een ei ?” Maar ik heb nooit de moed gehad het te vragen. Het wonderbaarlijke is steeds geweest dat ik er nooit heb moeten om vragen. Na enkele weken geduld te hebben openbaarden ze zichzelf allemaal en kwam ik op de een of andere manier wel te weten dat ik opnieuw een schoen aan mijn vishaakje had hangen.

De baarmoeder is het symbool van de vrouw haar vruchtbaarheid. Als het symbool verdwijnt, verdwijnt ook de eigenschap waar het symbool voor staat. Mogelijk dat het allemaal erg mysterieus klinkt en ik mij schijnbaar begeef op het vlak van het spirituele, maar niets is minder waar. Als ik de mentaliteit van al deze vrouwen onder de loep neem kom ik tot de lugubere vaststelling, dat al deze vrouwen er een zeer manonvriendelijke mentaliteit op na houden. Het is deze vijandigheid die een vrouw haar eigen vruchtbaarheid doet verliezen. Haar minachtende en vernederende gedrag, je kan nooit iets goed doen voor haar en ze heeft altijd commentaar.

Het leven is zoals het leven is. Ik ben niet zomaar in deze familie terecht gekomen met vrouwen die ernstige problemen hadden met mannen. Alles onder het moto : “hij heeft nog iets te leren.” Hup, en ik werd geboren.

De tweede verdeling

Een tweede eigenschap die de natuur onder ons verdeeld heeft, die anders zijn en toch evenwaardig, zijn de krachten. Misschien is het niet helemaal duidelijk maar er zijn twee soorten krachten.

De man heeft de fysieke kracht gekregen. In een normale situatie is de man fysiek sterker dan de vrouw. Kunnen we het daar over eens zijn ? Volgens mij kunt u mij hier geen ongelijk in geven, het lijkt me nogal vrij overduidelijk.

Nu ik dit heb uitgelegd wil ik graag terug blikken op het falen van de 'Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden' 1581-1815 nadat ze toch een succesvolle start hadden gekend tijdens de gouden eeuw en al hun verworvenheden verloren zijn aan de Engelsen met inbegrip van 'Nieuw Amsterdam', het huidige 'New York'.

Vermits de Nederlanden zich hadden afgescheiden van hun zuidelijke provinciën, de man het Zuiden vertegenwoordigt en de fysieke kracht een mannelijke eigenschap is, konden ze dus geen gebruik maken van deze fysieke kracht en waren ze niet in staat een militaire mogendheid uit te bouwen om een waardevolle rivaal te zijn voor de Engelsen. De Engelsen daarentegen hadden wél Noord en Zuid met elkaar verbonden, door van Engeland en Schotland Groot-Brittannië te vormen.

Onnodig te vermelden dat ook de Verenigde Staten hun Noord-Zuidoorlog gekend hebben en wat ze gedaan hebben met de fysieke mogelijkheden die ter beschikking kwamen toen ze Noord en Zuid met elkaar verbonden. Jammer genoeg, net zoals elk rijk in onze wereld geschiedenis, kennen ook zij nu hun val om precies dezelfde reden als al de andere rijken en zoals reeds vermeld, het Britse rijk.

Als je de macht hebt wat ga je er dan mee doen ? Ga je maken of kraken ?

Het gebeurt niet vaak dat ik met anderen over deze onderwerpen praat, de meeste mensen leven met een bord voor hun kop en het beste is dat ik zwijg. Dat heb ik wel geleerd over de jaren. Maar als ik dan toch de kans krijg met gelijkgezinden hierover te kunnen praten verbaasd het mij telkens weer dat er niemand blijkt te zijn die weet dat er ook nog een tweede kracht bestaat. Als ik het dan zeg blijken ze het wél te weten, maar niemand die beseft dat het twee afzonderlijke krachten zijn.

Vermits de natuur ons elk evenwaardige eigenschappen gegeven heeft en het de man de fysieke kracht gegeven heeft moet er ook een kracht zijn die de vrouw ontvangen heeft.

De vrouw heeft de mentale kracht gekregen. Inderdaad, dit zijn twee afzonderlijke krachten. De ene kracht typisch mannelijk, de ander typisch vrouwelijk.

Als twee mannen ruzie hebben, zo erg zelfs dat ze op de vuist gaan, een uur later zitten ze terug aan de toog een pint te pakken met elkaar. Als vrouwen ruzie hebben, praten ze jaren niet meer met elkaar.

Dit is een heel belangrijke eigenschap van de vrouw die haar in staat stelt onze kinderen te baren. Moesten het de mannen zijn die de kinderen baren zouden we al heel lang geleden uitgestorven zijn. Mannen bezitten niet de mentale kracht dit negen maanden lang vol te houden. Denk je dat het niet mogelijk is dat mannen kinderen zouden kunnen baren ? Wel, bij de zeepaardjes is het, het mannetje dat de kinderen baart. Als de natuur het zo gewild had, had die het ook zo geregeld.

Geen enkele vrouw die er zich van bewust is dat, ten eerste, zij diegene is die over de mentale kracht beschikt en ten tweede, dat een man niet is opgewassen tegen haar mentale kracht, net zo min dat een vrouw is opgewassen tegen de fysieke kracht van de man en dit is heel jammer. Onbewust delen vrouwen mentale

kopstoten uit zonder te weten wat ze uitrichten. Je moet een man zijn om het destructieve, mentale geweld van een vrouw te kunnen ervaren.

Toen ik een twintiger was en ik samen was met het meisje dat mijn vrouw zou worden en moeder van onze kinderen, hebben wij samen ons huis gebouwd. Elke dag stond ze mee op de stelling. We hadden geld geleend, leefde van dit geld en werkten elke dag om het zo snel mogelijk klaar te hebben omdat er in dat huis een winkel zou worden open gedaan voor haar. Na twee maanden was het hoog opblaaiende ruzie. Het heeft tot in mijn veertigere jaren geduurd alvorens ik besepte waarom.

Ook meisjes kunnen stenen dragen, met kruiwagens rijden, puin ruimen, maar wij mannen doen dat vandaag, slapen een nacht en doen de volgende dag verder. Na een weekeind gaan we er 's maandags weer tegenaan. Maand na maand, jaar na jaar. De natuur heeft ons de fysieke kracht gegeven dit te kunnen. Maar vrouwen bezitten deze kracht en fysiek uithoudingsvermogen niet. Na twee maanden was ze volledig uitgeput. Haar mentale kracht echter deed haar doorgaan, het was onze droom, hier komt de woonkamer, hier de keuken, onze slaapkamer en het kamertje voor ons kindje dat we planden. Ze gaf niet op maar had daar de fysieke kracht niet meer voor en ze werd steeds agressiever. Wij wisten toen jammer genoeg niet waarom.

De derde verdeling

Om deze derde eigenschap te verklaren moet ik eigenlijk eerst uitleggen wie we zijn. Wie is de man en wie is de vrouw ?

De materieel wereld die we kennen is de wereld die we met onze zintuigen kunnen waarnemen. We leven op onze planeet en we zien, horen, voelen, ruiken en proeven alles om ons heen. Maar dit alles is slechts mogelijk door een heel belangrijk iets en dat is de zon. Zonder onze zon zouden we niet eens bestaan. De zon levert ons twee belangrijke eigenschappen en dat is licht en warmte. Zonder onze zon zouden we een stijf bevroren planeet zijn dat doelloos in de ruimte reist waarop leven niet mogelijk is.

Stel nu dat er een zon is maar geen planeet. Ook dan zou het voor ons niet mogelijk zijn te bestaan. Waar zouden we leven ?

Zoals je ziet, beiden zijn noodzakelijk wil leven mogelijk zijn.

Tot dusver heb ik gezegd dat de vrouw het Noorden is en de man het Zuiden maar het gaat verder dan dit. Als we ons vergelijken met ons zonnestelsel is de man de zon en de vrouw de planeet. Dit betekent dat de man het levensvuur is en de vrouw de materie. Als beiden samenwerken kan leven ontstaan. Vermits we in een materieel wereld leven kan leven enkel ontstaan op het materiële aspect en dat is de planeet dus de vrouw. Maar het leven kan niet leven als de zon er niet is, dus de man. Wil leven mogelijk zijn, moeten beiden hun bijdrage leveren en zo ontstaat er dus nieuw leven of met andere woorden, een kind.

De vrouw levert de eerste cel. Deze cel is niet dood maar levenloos. De man ontvlamt deze met zijn levensvuur. Op precies dezelfde manier als je een kaars aansteekt, je het gasfornuis laat branden met een vonk of je een sigaret aansteekt met een aansteker. Als deze eerste cel is aangestoken kan de persoon die over dit lichaam zal beschikken zijn lichaam maken volgens de gekende procedure: één cel

worden twee, twee cellen worden vier, vier cellen worden acht tot op een bepaalde hoogte en er uitwendig moet worden aangeleverd. De mama levert alle ingrediënten die het kind nodig heeft zijn lichaam te maken. Als je het op de keper beschouwd is de mama een bouwmaterialen leverancier die het kind de cement, stenen, zand en hout levert zijn huis te bouwen.

Vrouwen bevinden zich op plaatsen waar ze niet thuis horen namelijk leiding gevende functies zoals directrice, minister, burgemeester, ceo's. De man is de zon, enkel de zon straalt warmte en geeft licht en deze eigenschappen zijn nodig een bedrijf te leiden. Of de man in kwestie zijn mannelijke kracht tot een dergelijk niveau heeft ontwikkeld is een andere zaak. Er bestaan vrouwen die het mannelijke in zich verder ontwikkeld hebben dan sommige mannen zelf. Desalniettemin, om als een zon te kunnen stralen moet je over het noodzakelijke lichaam beschikken.

Het moeilijkste is in te zien dat er typisch mannelijke en typisch vrouwelijke eigenschappen zijn. Er zijn mannen die over een mentale kracht beschikken waar veel vrouwen niet tegen opgewassen zijn en zo zijn er vrouwen die over een fysieke kracht beschikken (lees financiële middelen) waar veel mannen dan weer niet tegen opgewassen zijn.

In de eerste plaats is het niet zo dat je als jongetje geboren bent je ook daadwerkelijk over extremere mannelijke eigenschappen beschikt. Zo is het ook niet zo dat als je als meisje geboren bent je dus ook over extreme vrouwelijke eigenschappen beschikt. Het is aan jou om, wat van nature jouw eigendom is, tijdens je leven verder te ontwikkelen om daar een hoogte in te bereiken.

In de tweede plaats is ons menselijk ras al vele duizenden jaren bezig. Mannen en vrouwen kunnen in vorige levens eigenschappen ontwikkeld hebben waar ze nu, in dit leven, gebruik van kunnen maken. Je gaat de volgende keer verder waar je de vorige keer gebleven bent.

En als derde, waar je tegen vecht wordt sterker en jij wordt zwakker.

Desalniettemin, ook al kan een man zijn mentale kracht tot een enorme hoogte ontwikkelen, een vrouw zal altijd in staat zijn zichzelf verder te ontwikkelen tot een hoogte die een man nooit bereiken kan. En zo ook kan een vrouw fortuinen vergaren, de rijksten der aarde zullen altijd mannen zijn.

Sir Isaac Newton heeft de zwaartekracht niet uitgevonden die Einstein later verfijnt heeft. De zwaartekracht was er al sinds de big bang. Newton was de eerste die er achter gekomen was.

Op dezelfde manier heb ik dit alles niet uitgevonden, misschien ben ik wel de eerste die er achter gekomen is en het u nu vertel.

Wie heeft de Noord-Zuidbreuk gecreëerd?

De rooms-katholieke kerk !

De kerk heeft man en vrouw van elkaar gescheiden door de oefening die de natuur ons gegeven heeft, de eenheid te bereiken, tot een zonde te maken.

Het mannetje verlangt naar het vrouwtje, het vrouwtje verlangt naar het mannetje, zo heeft de natuur het gewild. Maar daar staat de priester en die zegt dat het verboden is en, doe niets stiekem, God ziet alles. Maar daar zitten het vrouwtje en het mannetje met hun verlangens voor elkaar en het is verboden. Wat denk je dat ze gaan doen ? Ruzie maken met elkaar natuurlijk en de koude oorlog tussen de geslachten is begonnen. Vermenigvuldig deze mentaliteit met vele eeuwen en er ontstaat een breuk in het hele land tussen Noord en Zuid. Onze goed gelovige voorouders hebben naar de foute mensen geluisterd.

Als je iets of iemand als een stok hanteert, je vijand af te ranselen, zal de dag komen dat die stok zich tegen jou zal keren. Het Vaticaan weet niet meer waar het geld nog vandaan te halen al haar seksschandalen te vergoeden.

De kerk heeft haar doel bereikt door de noordelijke pool (vrouwelijke) tegen de zuidelijke pool (mannelijke) te keren. De mannelijke pool vind geen toegang en komt uit balans. Ze heeft letterlijk de vrouw tegen de man gekeerd. Het internationale symbool voor de vrouw is een cirkel met een kruis aan de onderkant. De kerk heeft de vrouw omgedraaid en van het resultaat haar symbool gemaakt, namelijk het kruis.



De natuur heeft ons de oefening van seks gegeven onze innerlijke man in onze innerlijke vrouw te krijgen. De kerk heeft er alles aan gedaan dit te verhinderen.

Het verwekken van kinderen is de kleutertuin in de scholing des levens.

Nu ik bij de kerk ben aangekomen kan ik verklaren waarom de ‘Onze-Lieve-Vrouwekathedraal’ in Antwerpen een bewijs is dat onze Noord-Zuidbreuk al minstens 650 jaar oud is.

Er is iets mis met de kathedraal, ze is nog niet klaar. De kathedraal is bedoeld om twee torens te hebben maar één ervan is nog niet af. Wil het nu lukken dat het uitgerekend de Zuidelijke toren is, de toren die de man vertegenwoordigt.

Jammer genoeg is de kathedraal in Antwerpen geen geïsoleerd gebouw, er is zo nog een dergelijke kathedraal en die heeft precies dezelfde naam maar dan in het Frans ; ‘Le Cathédral Notre-Dame’ en die staat in Straatsburg. Wat Antwerpen is voor onze Benelux landen, is Straatsburg voor Europa.

Aan de bouw van deze kathedraal werd begonnen in 1176. Op Europees vlak heerst de koude oorlog tussen de geslachten dus al minstens 850 jaar.

Wat heeft dit alles nu te maken met de financiële tekorten ? Waarom is een Noord-Zuidbreuk, of de koude oorlog tussen de geslachten, nu daar de oorzaak van.

Zoals voorgaand beschreven heeft de natuur de fysieke kracht aan de man gegeven. Toen we met ons allen nog Neanderthalers waren was deze fysieke kracht essentieel voor de overleving van de gemeenschap, hij ging op jacht om een stuk vlees op het bord te krijgen.

De dag van vandaag is de fysieke kracht van de man niet echt essentieel meer voor de overleving, uitgezonderd dan voor hen die een fysiek zwaar beroep hebben. Echter, we hebben nog steeds eten nodig. Vandaag gaan we niet meer op jacht om aan dat eten aan te raken maar gaan we naar de supermarkt en daar heb je euro's nodig als je een stuk vlees op je bord wil. De fysieke kracht van de man wordt vandaag vertaald naar euro's en hier zitten we met een ernstig probleem. Als het creëren van financiële middelen een typisch mannelijke eigenschap is, België een financieel probleem heeft, moet er iets mis zijn met de Belgische mannen.

Er zijn maar twee geslachten, man en vrouw, dus er kunnen maar twee mogelijkheden zijn. Beiden zijn in evenwicht, of, ze zijn uit evenwicht. In evenwicht is de ideale situatie, als je in staat bent dat te bereiken tijdens je leven, start de magie op. Als ze uit evenwicht zijn, zijn er ook weer twee mogelijkheden. Of de man is de dominante figuur, of de vrouw. Laten we nu even naar België kijken, wat voor een cultuur zijn wij ?

België is een land waarin het vrouwelijke overheerst en het mannelijke onderdrukt wordt. Of met andere woorden, de vrouw is hier baas en de man heeft niets te zeggen.

Vermits de financiële kracht een typisch mannelijke eigenschap is, in België het mannelijke onderdrukt wordt door het vrouwelijke, worden dus ook zijn eigenschappen onderdrukt dus, de mogelijkheid om geld te creëren.

De vrouw voedt de man zijn krachten, als ze dat doet, wordt ze door zijn krachten gedragen.

Achter een groot man staat een grote vrouw. Hoe treurig sommige vrouwen deze uitspraak ook mogen vinden, alles draait om de man. Onze planeet draait om de zon.

Als je een man-vrouw relatie vergelijkt met een auto is de man de motor en de vrouw de brandstof. Vermits wij in een land leven waarin het vrouwelijke overheerst en het mannelijke onderdrukt wordt, volbrengt de vrouw haar taak niet met als resultaat dat de man lusteloos is en er helemaal geen zin in heeft en moe is. Hij wordt niet door de vrouw haar liefde gevoed en is niet in staat zijn krachten te ontwikkelen.

Dat is nu precies wat Vlaanderen Wallonië verwijt, het is lui, wil niet werken en Vlaanderen betaald jaarlijks 5 miljard sociale zekerheid aan Wallonië.

De zuidelijke toren van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal staat maar tot op de derde gelederen, hij rijkt niet tot in de hemel. De man is nog niet af.

De Belgische vrouw heeft wel wat anders te doen dan haar liefde te geven. Volgens haar is zij de belangrijkste persoon waar alles rond draait. Maar haar liefde is wel de energie voor de man zodat hij zijn krachten kan ontwikkelen. Onwetend trapt ze in haar eigen val, ook zij ontvangt elke maand een energie rekening en ook zij staat met haar autootje aan de benzinepomp. Onze energieprijzen zijn duur omdat de vrouw haar liefde onbetaalbaar hoog prijst. Wat je als man allemaal niet moet doen om de aandacht van een vrouw te krijgen, laat staan haar liefde. Als man kan je alles aan de vrouw kwijt maar je krijgt er niets voor in de plaats. Zijn krachten worden niet gevoed en hij wordt een uitgebluste vijftiger. Als je als man voelt dat je met een vrouw te doen hebt die niet geeft, moet je jezelf als man daarvan los maken. Doe je dat niet dan pleeg je zelfmoord op lange termijn. Maar hier zitten we dan weer met die dubieuze cirkel. Je moet de kracht uit jezelf halen maar je kan die kracht niet ontwikkelen als de vrouw jou daar de energie niet voor geeft. Dergelijke vrouwen worden op oudere leeftijd omringt door dergelijke uitgebluste en/of zieke mannen, onmogelijk voor haar nog in het gezelschap te mogen vertoeven van levenslustige kerels. Uiteindelijk worden ze geconfronteerd met hun eigen creatie.

Vuistregel : Als de man ziek is, moet je de vrouw in behandeling nemen.

Stel nu dat je een vrouw bent die dit leest en het is mij gelukt jou te overtuigen wie je bent, wat jouw sterke kanten zijn en wat je taak is. Je besluit vanaf nu het anders te gaan aanpakken en leeft doelbewust jouw liefde aan je man te geven en al je aandacht, hem te steunen en aan te moedigen. Als vrouw ga je ook op een dergelijke manier de relatie met ander mannen veranderen. Wel ... dat zal dan over het algemeen vies tegen slagen. De mannen zullen zich tegen jou verzetten, zich als idioten aanstellen, agressief of depressief worden. Elk vogeltje zingt namelijk

zoals het gebekt is. Mannen zijn al eeuwen lang getraind dat vrouwen verboden zijn, haar liefde te aanvaarden laat staan die te gebruiken ten voordele van beiden.

Vuistregel : Vrouwen moeten leren geven en mannen moeten leren krijgen.

Er is hoop.

Zoals belooft aan het begin van dit boekje komt er een beetje een goed eind aan dit verhaal, inderdaad, er is hoop.

De natuur streeft naar evenwicht en zo dus ook in de relatie man-vrouw. Ergens in de jaren zestig van vorige eeuw, na vele eeuwen van verval, is er een belangrijk scharnierpunt gekomen die opnieuw streeft naar evenwicht tussen de geslachten. Het is erg moeilijk een bepaalde datum te plaatsen wanneer het zich precies heeft voltrokken. Het is meer een tijdsperiode waarin het allemaal gebeurt is. Het is begonnen in de jaren zestig, heeft zijn grootste toeloop gekend in de jaren zeventig en het was een feit in de jaren tachtig.

Tijdens deze periode hebben er zich drie belangrijke wijzigingen voorgedaan.

1 De kerk

We hebben met ons allen het juk van de kerk afgeworpen. De kerken stroomden massaal leeg. Dit was erg belangrijk, de boeman moest er eerst uit anders is het dweilen met de kraan open. Na vele eeuwen is het ons gelukt ons te bevrijden van de priesters.

2 Vrouwen aan het werk.

Het taboe was doorbroken, de vrouw mocht ook gaan werken. De vrouwen hebben massaal de haard verlaten en we hebben het geweten. De vrouwen werden financieel onafhankelijk en ze lieten hun ware gezicht zien. België werd overspoeld met echtscheidingen. Zijn de vrouwen uit werken gegaan om geld te gaan verdienen, inderdaad, maar, dat was maar het excuus. De werkelijke reden is dat de vrouwen er massaal aan begonnen zijn om het mannelijke in zich te gaan ontwikkelen. Immers, de beste manier om als vrouw het mannelijke in jezelf te ontwikkelen is door mannelijke taken uit te voeren. Voor ons mannen is dat natuurlijk een eureka gebeuren. Zoals voorgaand beschreven kan je niets ontwikkelen waar je tegen aan het vechten bent. Dus de vrouw zal ons eerst moeten liefhebben alvorens onze eigenschappen ten volle te kunnen benutten.

Voor de vrouw werd het al spoedig duidelijk dat ze al vele eeuwen het mannelijke in zich onderdrukken en hadden ernstige problemen de man zijn gelijke te zijn. Feministische organisaties rezen als paddenstoelen uit de grond en schreeuwden voor gelijk loon voor gelijk werk.

Ondertussen zijn we toch iets van een vijftig jaar verder en kan ik al lichte verbeteringen vaststellen dat het mannelijke een beetje sterker is geworden en dat vrouwen het al een beetje meer lief hebben. Het is nu inderdaad zo dat de vrouw gelijk loon krijgt voor gelijk werk. Een tweede voorbeeld dat het mannelijke iets in kracht is toegenomen zijn de echtscheidingen. Vandaag spreekt men van co-ouderschap. De man krijgt nu de kinderen evenwaardig als de vrouw. Dat was vroeger helemaal niet het geval. Kwam een man in een echtscheiding terecht mocht hij zijn kinderen eens om het andere weekeind zien en werd hij financieel compleet uitgekleed.

Het zijn lichte verbeteringen maar het is hoop. Wat eeuwenlang fout is gelopen kan je niet herstellen in een paar generaties, het zal nog eens eeuwen duren alvorens man en vrouw elkaar echt gaan lief hebben.

3 De islam.

En hier zal je raar van opkijken, we hebben de islam naar hier gehaald. België heeft massaal aanwerving campagnes gevoerd in islamietische landen om bij ons te komen werken als gastarbeiders in de koolmijnen.

Waarom is de islam voor ons zo belangrijk ?

Elk geloof heeft als doel over de totale heerschappij te beschikken. Net zoals bij ons, de rooms-katholieke kerk, hanteert ook dit geloof de techniek van verdeel en heers. Ook de islam heeft man en vrouw van elkaar gescheiden, echter, de balans tuimelt daar door naar de andere kant. Zijn wij een volkje waarin de vrouw overheerst en de man onderdrukt wordt, in het islamitische geloof is dat precies andersom. Plaats deze twee tegenovergestelde culturen bij elkaar en wat denk je dat er gaat gebeuren? Juist ja, ruzie.

Als Belgische man zijn wij niet opgewassen tegen het destructieve geweld van de vrouw. Als man hebben wij de vrouwelijke energie nodig onze krachten te ontwikkelen. Vermits de vrouw haar taak als vrouw niet volbrengt zijn wij niet in staat haar met onze krachten te dragen, we zijn zwak, lusteloos en moe. Wat wij vragen aan de islam is ; tem onze vrouwen.

Vermits de islamitische man al eeuwenlang door hun vrouwen gevoed worden, hebben zij wél de kracht onze vrouwen hun gelijke te zijn en op deze manier onze vrouwen ter orde te roepen.

Maar hoe werkt dit dan ?

Waar je bang van bent wil je onder controle houden. De vrouw is doodsbang van het mannetje en wil hem daarom onder controle houden. De islamitische man confronteert ons met deze angsten, zowel mannen als vrouwen.

Door de weg van loutering te volgen ga je na jaren deze angsten overwinnen. Als de angst verdwijnt komt liefde in de plaats.

Maar het mes snijdt aan beide kanten. De overheersende islamitische man stampet tegen de schenen van de onderdrukte Belgische man om hem aan te sporen voor zichzelf op te komen en onze overheersende Belgische vrouw meept de onderdrukte islamitische vrouw tegen de oren om ook voor zichzelf te leren opkomen. Zoals het steeds in het leven werkt, we leren van elkaar.

In het leven is er echter niets gratis. De islam komt niet zomaar naar hier om onze vrouwen te temmen, wij, moeten daar iets voor in de plaats stellen. Wat hebben wij de islam dan te bieden ? Wat hebben wij de afgelopen eeuwen bereikt ? Juist ja, wij hebben het juk van de rooms-katholieke kerk van ons afgeworpen. De islam vraagt ons ; Bevrijd ons van ons geloof.

Nu, ook zowat vijftig jaar later nadat de eerste generatie ons land binnenkwam ergens in de jaren zestig, zijn er echt wel kleine signalen dat er verbetering is, ook al is het nog maar erg miniem.

Veel mensen leven met de angst dat de islam ons hun geloof gaat opleggen, maar dat zal nooit gebeuren. Onbewust weten we met ons allen dat de kerk ons van elkaar gescheiden heeft. Na vele eeuwen hebben we de weg vrij gekregen, door ons geloof te verbannen, terug naar elkaar toe te groeien. Massaal hebben we deze drie stappen ondernomen die hiervoor noodzakelijk zijn om het ook daadwerkelijk te gaan doen. Nu terug grijpen naar een ander geloof, dat precies hetzelfde doet, betekend achteruitgang in onze evolutie en dat is onmogelijk. Alsof je een bejaard persoon bent en terug een tiener zou worden.

Tot slot.

Iedereen heeft het recht gelukkig te zijn. Het kan niet zijn dat je een universitair diploma moet hebben en/of vijftig levensjaren van ervaring op je hoed moet prikken om pas dan te kunnen starten je geluk te maken. Iedereen heeft dit recht, ongeacht je huidskleur, je geslacht, je ouderdom of wat dan ook en bovendien heeft iedereen het recht dit 'geluk' voor zichzelf in te vullen. Daarom, de theorie om dit 'geluk' te bereiken moet simpel zijn, voor iedereen te begrijpen en bovendien, voor iedereen van toepassing zijn. Wel nu, die theorie **is** ook heel simpel, maak het je streven het te bereiken en dan is het maar een kwestie van dromen en het gebeurt. Hoe mooi kan het toch zijn, uitgerekend dat waar we allemaal naar verlangen is nu uitgerekend dat wat het belangrijkste is in het leven, namelijk :

De kracht van de mens is de eenheid van man met vrouw.

